

TVK-weekend 2022

Eefje Pouls

Na corona en een aantal jaren niet aanwezig te zijn geweest is Eefje Pouls weer van de partij op de TVK-voorjaarsbijeenkomst. Het beviel goed en wil haar ervaringen graag delen.

Ik ben Eefje Pouls, 25 jaar oud en de oudste dochter van Arnold en José van de Anemone (Trintella 38). Samen met mijn broertje (Bart) en zusje (Noor) waren wij als kinderen geregeld aanwezig op de TVK weekenden. Mijn eerste Trintella weekenden brachten we door op een Trintella 2a. Dit prachtige schip werd alleen een beetje te klein voor drie opgroeiende kinderen en een hond. Mijn ouders besloten een Trintella III te kopen genaamd de Ibis. Hier heb ik jarenlang met veel plezier op meegezeild en later zelf ook mee gevaren. Dit jaar waren mijn ouders voor het eerst aanwezig met de Anemone die ze in coronatijd hebben aangekocht.

Het TVK-weekend werd op 26 mei, Hemelvaartsdag, afgetrapt in het prachtige Willemstad.



De Trintellavloot in de oude haven van Willemstad

Hier begonnen we traditiegetrouw met een kadeborrel



Borrelen op de kade van Willemstad

waarna we vervolgens heerlijk hebben gegeten bij Restaurant Bellevue. Na het eten werd de teamindeling voor de puzzeltocht van de volgende dag bekend gemaakt door de organisatoren hiervan, Simon en Carla Poot. De puzzeltocht werd namelijk gevaren in teams van 2 à 3 boten.

Van Willemstad betrokken we richting Stellendam. Het waaide flink en dan varen de Trintella's het mooist. Een paar echte diehards vertrekken onder zeil om al opkruisend de puzzeltocht te volbrengen. De helft van de Trintella's koos voor de route bovenlangs Tiengemeten en de andere helft voor de route onderlangs.



Kruisrak van de Volksboot Undine van Diehards Marijke en Hymke Spanjaard



Kruisrak van de Trintella Black River van diehards Ernst en Anja Troeder

De puzzeltocht zat enorm goed in mekaar en bracht goed wat uitdaging met zich mee. Zo moesten we geregeld een verrekijker gebruiken, het schip op exacte coördinaten stil leggen en kleine haventjes in varen om de juiste antwoorden te vergaren. Bij aankomst in Stellendam kregen we per team nog 10 minuten overleg om de puzzelcode te kraken en gezamenlijk een antwoord in te leveren. Vervolgens was er de mogelijkheid om bij elkaar

een borreltje te drinken of te kijken hoe mooi die Trintella's toch zijn.

De volgende dag waren er twee excursies georganiseerd. Hier heb ik zelf helaas niet aan deelgenomen.



Onze Beschermvrouwe Riekie Wever voert zeehonden onder toezicht van vrijwilliger-TVK lid Steef van Velzen

Er was de mogelijkheid om zeehondjes te kijken of met een gids een vogelobservatorium te bekijken.



Aandacht voor de vogels

Beide activiteiten werden goed bezocht en iedereen was enthousiast na afloop.

Na de excursie werd de dag afgesloten met wederom een diner. Tijdens het diner heeft Riekie ons getrakteerd op een drankje vanwege haar 85e verjaardag! Ik vond het heel bijzonder om na alle jaren weer eens met de beschermvrouwe van de TVK, Riekie Wever, te praten. Wat heeft deze vrouw een prachtig sterk karakter. Ik vond dat heel inspirerend. Na het eten werden de prijzen uitgereikt voor de puzzeltocht en werden de organisatoren Fons en Diana Nederhof bedankt voor hun fantastische organisatie van dit geslaagde weekend!

Ik kijk er erg naar uit om volgend jaar zelf lid te worden met mijn zusje Noor, de Ibis is namelijk in de familie gebleven en mijn zusje en ik knappen hem nu op om er nog vele jaren plezier van te hebben. Hopelijk snel tot weerziens.

Eefje Pouls (Anemone)



De Anemone